

Pad 4. De Creativiteit Van God

Deut. 6:4,5: "Hoor, Israël: de Here is onze God; de Here is een! Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht."

Week 9

ZONDAG: GEROEPEN OM TE SCHEPPEN

Lezen: Ex. 31:1-11 (vs. 3-4: Creativiteit en geestelijk leven)

God sprak tot Mozes op de berg Sinäi en zei hem dat Hij Bezaleël had uitgekozen om artistieke ontwerpen te maken. God wilde dat de tabernakel, waarin Hij aanwezig was, schitterend zou worden. God bereidde Bezaleël voor door hem te vullen met Zijn Geest. De oefening van zijn creatieve gaven was een daad van gehoorzaamheid, bekrachtigd door God zelf. Voor Bezaleël was het maken van de artistieke designs een geestelijke roeping.

Een kunstlerares, die christen werd, wilde zich liever bezighouden met 'geestelijke zaken'. God sprak tot haar dat ze de creativiteit die Hij haar gegeven had aan het verwaarlozen was. Ze erkende dit en reageerde erop door haar creativiteit daarna te gebruiken tot Zijn eer.

Heb jij misschien gaven verwaarloosd? Als je het verhaal gelezen hebt, herinner je dan dat het Bezaleëls geestelijke taak was om artistieke ontwerpen te maken met zijn gave. Dank God voor de creatieve mogelijkheden die Hij jou gegeven heeft.

Naslag: Rom. 12:4-8; 1 Kor. 7:7; 1 Kor. 12:4-6; 1 Tim. 4:14

