

Week 9

DONDERDAG: DE TOEKOMST LOSLATEN

Lezen: 2 Kor. 12:1-10 (vs. 9: Accepteer dat we niet alles kunnen veranderen)

"Als ik niks aan een probleem kan doen, dan is het geen probleem maar hoort het gewoonweg bij het leven". Volgens John Maxwell moet elke leider deze waarheid kennen. In ieder geval begreep apostel Paulus het wel. Hij was leider over vele leiders die met een doel voor ogen werkte, die vasthield aan zijn waarden en die leefde in harmonie met God. Hij was van plan verandering te brengen in de steden van toen en hij deed het ook! Zijn invloed was merkbaar door eeuwen heen in de levens van miljoenen mensen. Waarom was zijn invloed zo groot? Ten eerste aanvaardde hij de 'doorn in het vlees' (vs. 7) waarmee hij moest leven. Ten tweede liet hij zijn toekomstverwachtingen over God, zichzelf en over het leven los omdat ze niet daadwerkelijk uit zouden komen. Hij wilde niet overgeleverd worden aan bitterheid, zelfmedelijden of ijdelheid. Hij had God gevraagd deze 'doorn' van hem weg te nemen en accepteerde ook Gods antwoord op deze vraag. Hij wist dat God hier een bedoeling mee heeft. Hoe dan ook, de genade van God in zijn leven was voor Paulus genoeg. Wat deze 'doorn' ook geweest is, het was zeker een voortdurende herinnering aan het feit dat God door Paulus heen een werk aan het doen was. We zullen pas overwinningen ervaren als we erkennen dat niet wij dingen kunnen veranderen maar dat veranderingen komen door Gods genade.

Zijn er problemen in jouw leven waar je machteloos tegenover staat? Heb je dat ook tegenover God beleden?

Naslag: Job 1; Filip. 2:5-8; Jak. 1:12

