

Pad 9. De Weg Naar Vrijheid

2 Kor. 5:17: "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen."

VRIJDAG: OP ZOEK NAAR VERZADIGING

Lezen: Joh. 6:22-35 (vs. 35: Een voedzame ontmoeting met Jezus)

Dorien zag er oogverblindend uit in haar nieuwe korte rokje en truitje, en dat wist ze. Verschillende mannen lachten en knipoogden naar haar. Ze probeerde te kiezen wie ze het leukste vond. Maar niemand keek verder dan Doriens mooie uiterlijk, niemand zag haar lege hart. Ze hunkerde naar aandacht, acceptatie en liefde. Jezus kent het verlangen van ons hart. Hij schiep ons met een behoefte naar intimiteit die alleen Hij kan vervullen. Zoals Dorien proberen veel mensen deze behoefte te vervullen met surrogaten zoals seks, geld of werk. Uiteindelijk kan alleen Jezus jouw hart vervullen. Hij is het Brood des Levens. Brood versterkt en verzorgt ons lichaam. De surrogaten die we gebruiken lijken op een snoepje. Het smaakt misschien wel lekker, maar het zal nooit jouw honger stillen. Als Dorien zich zou laten voeden met de onvoorwaardelijke liefde van Jezus, dan zou haar ongezonde belangstelling voor mannen snel verdwenen zijn.

Week 3

Ben je het eens met de stelling dat alleen God jouw hart kan vervullen? Als Jezus tussen de mannen om Dorien zou staan, hoe zou Hij dan met haar omgaan? Luister naar je hart.

Naslag: Jes. 55:1-3; Joh. 4:13-14; 1 Joh. 5:12

