

## Pad 16. Beproevingen

Filip. 1:6: "Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

---

### **VRIJDAG: DE TOETS VAN GEHOORZAAMHEID**

Lezen: Jer. 37:11-21 (vs. Gehoorzamen zonder te weten waarom)

Johan had tegen God gezegd dat zijn schoenen kapot waren. Bij de kerk kwam een oude vriend naar hem toe met een surprise. Hij gaf hem precies geld genoeg om zijn schoenen te laten repareren. Maar tijdens de dienst hoorde hij God zeggen dat hij het geld in de collecte moest doen. Hij begreep er niets van maar deed het toch. Tot zijn grote verbazing gaf iemand hem de volgende dag een veel groter bedrag! Johan was gehoorzaam aan God geweest zonder dat hij kon zien hoe God anders zou voorzien. Nu zag hij de vrucht van zijn geloof.

In een soortgelijke manier was Jeremia gehoorzaam in een gevaarlijke situatie. Hij bleef de woorden van God spreken ondanks dat hij niet wist hoe God hem zou beschermen. Soms begrijpen we niet altijd de plannen van God als Hij van ons vraagt Hem te gehoorzamen. Toch moeten we gehoorzamen en zullen we zien hoe groot zijn trouw is.

Week 9

---

*Ben jij bereid gehoorzaam te zijn, zelfs als je niet begrijpt wat er gebeurt? Of ben je bang voor de gevolgen?*

---

**Naslag: Lev. 25:18-22; Deut. 9:23; Richt. 3:4**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

